



Swend's Bluesband

BOB DYLAN

Scandinavium, Göteborg
Fredag 21. oktober 2005



Maggies Farm
Tell Me That It Isn't True
I'll Be Your Baby Tonight
Lay Lady Lay
Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again
Just Like A Woman
Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine)
Cry A While
Make You Feel My Love
Highway 61 Revisited
Lovesick
I Don't Believe You
Desolation Row
Summer Days
EXTRANUMRE:
Don't Think Twice (It's Alright)
All Along The Watchtower

Det står ikke til diskussion at Mr. Zimmerman er en stor sangskriver - en af de største. Lige så lidt kan det diskuteres, at han er en elendig performer.

Vi har oplevet ham før og kender hans reserverede og mugne attitude.

Han har dog ved alle tidligere lejligheder haft en vis - om end spinkel - "dialog" med publikum. Denne aften plejede han sit image til UG med kryds og slange. Han sagde hverken "go'daw" eller "rend mig i røven" !! Han værdigede knap sit publikum et blik.

Og han havde instrueret sine (meget dygtige) musiker godt. Selv på hele overfarten fra Göteborg til Frederikshavn holdt de masken fint.

Musikalsk var der ikke en finger at sætte noget sted, bort set fra 3-4 numre hvor der var rigeligt med pedal steel guitar - det lugtede lidt for meget af ko-lort på et tidspunkt.

Koncertens absolutte højdepunkt var Desolation Row. Her så man tilmed bassisten rocke med i et ubevogtet øjeblik, ganske vist.

Billetprisen i Scandinavium i Göteborg var kun ca. halvdelen af, hvad den var i Gigantium i Aalborg. Det vi havde sparet, brugte vi så til gengæld 10 gange i Bengans lørdag formiddag.

