



# Swend's Bluesband

## BENNY ANDERSEN DISSING, DISSING, LAS & DISSING

Det Musiske Hus  
Fredag 18. marts 2005

Vi er inde i jubilæernes tid og vi kunne vel næsten ikke forlange mere af vores arrangement nr. 100

På grund af Povl Dissings blindtarmsoperation var koncerten blevet flyttet en uges tid og da Benny Andersen samtidig havde fundet vej her til byen samme dag, blev vi ved tilfældighedernes spil vidner til et dobbeltarrangement.



Benny Andersen læste op af sine digte og fortalte små historier om deres tilblivelse.

Man kan faktisk blive en del klogere af at læse og høre på Benny Andersens ordleg, der er fyldt med en stor del humor og en ikke mindre del vid og visdom. Til publikums store begejstring fik vi også historien om dengang for over tyve år siden, da Benny tog en svingom med Svend Aage i Kalundborg og ikke har været inviteret til byen siden.

Umærket af sin nyligt overståede blindtarmsoperation leverede Povl sammen med sønnerne og Las endnu engang en koncert fyldt med musikalitet og nærvær.



Vi har jo mødt Dissingerne og Las en del gange indenfor de seneste par år, så vi vidste, hvad der ventede os. Det blev fornøjelsen ikke mindre af.

Jonas' følsomme mundharpe-spil, Rasmus' fantastiske sangstemme og Las' fortryllende guitar-spil nydes gang på gang. Og selv om vi kender Povls små indviklede historier, der sammenkæder sange, så sidder man og glæder sig til igen at høre om det han har glemt, han skulle huske - om Lukas' to tænder - om de gamle venner han besøgte i huset, der var blevet saneret væk - om de lune retter, der blev kolde osv. osv.

Og man glæder sig allerede til næste gang.

BENNY ANDERSEN / DISSING, DISSING, LAS & DISSING

