



Swend's Bluesband

NIELS HAUSGAARD

Aktivitetlet
Mandag 11. februar 2002

Lad os bare gentage os selv: Den mand er genial - punktum.
Niels Hausgaard viste endnu en gang sit format som entertainer, samfundsrevser og ... ja folkets hofnar som Jørgen Hansen har beskrevet ham i JyllandsPosten. Vi som publikum betaler ham jo for sige de små sandheder om os selv, som vi kun accepterer at høre fra en "hofnar". Nøjagtig som tidligere tiders herskere hørte sandheder fra en hofnar, der med humor og ironi som den eneste slap godt fra dette og så endda mod betaling.



Til trods for at Hausgaard fra show'ets start fastslog, at der ikke skulle tales om Prins Henrik denne aften, så sneg Henrik den Anden sig alligevel ind på scenen adskillige gange i løbet af aftenen.

Og selvom hans pæreformede bror og hans svigerinde (hende med det kraftige underansigt) er ved at blive udsluset af show'et, fordi de er kommet til at fylde for meget, blev der dog plads til et par hændelser fra deres liv og levned.

Som sædvanlig blev der rundhåndet uddelt hug til dem som selv har bedt om det bl.a. nazisterne der egentlig kun er: "en flok bøhmænds-angste mænd, der er fladnakkede fordi jordmoderen var fuld og i stedet for at give dem et klask i røven, gav dem én i nakken med en spade."

Repræsentanter fra såvel Swend's Bluesband som The Rock 'n' Roll Widows tilbragte næsten tre timer i selskab med vores hofnar og blev belært om både dette og hint f.eks. at vi snarere nedstammer fra hønsene end fra fisk og aber. Dette fordi vi i vores adfærd har så meget til fælles med de kære høns.



Brudstykker fra denne uforglemmelige aften vil til stadighed dukke frem fra vores hukommelse - både når det vil være belejligt og måske ikke mindst på mindre belejlige tidspunkter!