



Swend's Bluesband

JULEFROKOST

Store Swend
Lørdag 12. september 1998

Nogle traditioner er til, for at blive brudt. Derfor valgte Swend's Bluesband at afholde julefrokosten midt i september måned, altså uden sne og sjap og ventetid på Taxi.

Deltagerne var udover Swend's Blues Band med slæb, også Sneaky Lou og fru Pot.

I første omgang var fru Pot hengemt i køkkenregionen, men efter julemanden havde skræmt livet af hende, deltog hun aktivt i festen og satte sit præg på den, med sit smittende humør. Specielt under det så traditionsrige pakkespil hyggede hun sig meget.



Ho Ho Ho

Menuen var julemad med alt hvad der dertil hører, bl.a. med specialiteten Smalle-sild på menukortet. En dejlig spise, som sikkert også vil vinde indpas i det sønderjyske.



- nej lad bare fadet stå, jeg kan sagtens nå!



Spis og vær glad. Glædelig Jul

Af andre højdepunkter skal nævnes det smukke balsamerede og udsmykkede juletræ, der var placeret midt i stuen. Og vi husker alle da Store Swend og Natur Swend midt i en jamsession iført den akustiske guitar, gik ind i sig selv, nok forårsaget af et ukendt antal glas af den klare væske. Smalle Swend vandt mandelgaven, hvilket var den primære årsag til, at han ikke husker de sidste 2 timer af festen. Mandelgaven bestod af dåsemad, sponsoreret af Ceres Royal.

En vanvittig morsom og hyggelig aften, som nok tåler en gentagelse,
God jul...

JULEFROKOST

HVA' FA'EN HAR DU LAVET VED HAVEN SWEND

Musik: Tre små kinesere. Trad.

Tekst: Swend's Bluesband & The Rock 'n' Roll Widows

Tre små kinesere fra Kina's land
svømmede rundt i en masse vand.
Så blev jeg sendt hjem til min Swenderven.
Hva' fa'en har du lavet ved haven Swend.

Swender og Sweninder kom til julefest
i september når grønkål er bedst.
Sild og stribet flæsk og måske en bjesk.
Hva' fa'en har du lavet ved haven Swend.

Du sendte mange fine pakker til mig
dog aldrig nogen leverpostej.
Saltlakrids og tøj og en smule røg.
Hva' fa'en har du lavet ved haven Swend.

Kærlig hilsen
Swendinde Jytte

JULEFROKOST

NU HAR JEG KUN JACK BRUCE

Musik: Benny Andersen. (Svantes lykkelige dag) / De Nattergale (There is white-øl in the tønd')

Tekst: Swend's Bluesband & The Rock 'n' Roll Widows

1.
Alene på Lundensvej
mon hun nu savner mig?
Trøster mig med "Tour de France"
og bager Birks marengs.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

2.
Nu har jeg kun Jack Bruce.
Synger en stille blues.
Haven må vente en stund,
mens jeg mig ta'r en blund.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

3.
Jeg savner Jyttes face
hygger mig med "cyber-space".
Uldsokken er blevet sur,
nu hvor vask'maskin' ej dur.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

4.
Haven står ej i flor
brolagt i Trigon jord.
Nu er jeg gået besærk
over mit plankeværk.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

5.
Morgenmad gør mig glad
kaffe og ostemad.
Smøger og så min avis.
Det er naturligtvis.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

6.
Ringer til "Mamas" nu.
Hun bringer pizza ud.
19eren, den er så go',
jeg tror sgu', jeg napper to.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

7.
Video og internet-ven
bringer mig vidt omkring.
Jeg har en sjette sans,
elsker squaredance.

8.
There is white-øl in the tønd'
Then the fest vill soon begynn.
Put some white-øl in the kop.
When it's drukken, fyld it up.

9.
Sangen jeg slutte vil.
Rimer a' helved' til.
Swenderne synger i flok,
hvis de er mange nok.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

Fra Store Swend til Swendinde Jytte.

JULEFROKOST

